

Avondexcursie Nachtegalenzang

De zang van de Nachtegaal wordt algemeen beschouwd als de mooiste van onze inheemse vogelsoorten. Velen hebben mooie herinneringen aan de Nachtegalenzang toen deze nog algemeen verspreid voorkwam in het Vlaamse landschap. Maar sinds die tijd is er veel veranderd en talrijke vogelliefhebbers klagen dat de soort volledig uit hun streek verdwenen is! Genieten van de prachtige Nachtegalenzang in Vlaanderen wordt dus steeds moeilijker. Wij hebben de oplossing: in de omgeving van Massembre komt er nog een mooie populatie voor en geeft deze schuwe vogel nog het beste gedurende de voorzomernachten en dit in een prachtig landschap!



Het Domein van Massembre werkt samen met specialisten van het «Gidsenbureau/Bureau des Guides». Als je interesse hebt om met je wandelgroep of vereniging meer te weten te komen over de nachtegalenzang, dan kan je dit laten weten via reception@massembre.com. Wij brengen je in contact met het Gidsenbureau voor meer praktische informatie. Duur: ongeveer 3 uur. Te voet vanuit Massembre. Groep: 15 deelnemers. De Nachtegaal zingt enkel tussen half april en half juni.

We gaan op de vooravond op stap als het nog licht is zodat we nog enkele typische vogels van het heggrijke landschap kunnen zien of horen zoals de Grauwe klauwier, de sprinkhaanrietzanger of de Braamsluiper. Als het inmiddels donker geworden is gaan we ruim de tijd nemen om van de bloedmooie zang van de Nachtegaal te genieten. We zetten vervolgens onze wandeltocht verder op zoek naar nog enkele andere boeiende nachtactieve soorten: de Houtsnip, de Bosuil en wie weet wel de zeer zeldzame Kwartelkoning.

